

Åtrå het som eld



Författare: **Kate Hewitt**
Utgivningsdatum: **2017-05-01**
Förlag: **Förlaget Harlequin**
ISBN: **9789150719192**

- [Åtrå het som eld.pdf](#) [PDF]
- [Åtrå het som eld.epub](#) [ePUB]

Sierra Rocci trodde aldrig att hon skulle behöva träffa honom igen. Marco Ferranti, mannen hon lämnade vid altaret för sju år sedan. I samband med en begravning tvingas hon dock återvända till Sicilien, och konfronteras med honom. Marco är precis lika snygg som hon minns honom, men också lika oberäknelig och svårtydd. Vem är han och vad vill han egentligen? När det gäller den mannen är Sierra bara säker på en sak: Han väcker en åtrå inom henne hetare än eld. Åtrå het som eld Sierra Rocci trodde aldrig att hon skulle behöva träffa honom igen.

Marco Ferranti, mannen hon lämnade vid altaret för sju år sedan. I samband. "Åtrå het som eld" av Kate Hewitt – Harlequin Romantik. Utgiven maj 2017. Fint skick, bara några få repor/veck på omslaget. Väger 93 gram. Sierra Rocci trodde aldrig att hon skulle behöva träffa honom igen. Marco Ferranti, mannen hon lämnade vid altaret för sju år sedan. I samband med en begravning. Pris: 52 kr. E-bok, 2017. Laddas ned direkt. Köp boken Åtrå het som eld av Kate Hewitt (ISBN 9789150719192) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr Köp 'Åtrå het som eld' bok nu.

Åtrå het som eld Sierra Rocci trodde aldrig att hon skulle behöva träffa honom igen. Åtrå het som eld Sierra Rocci trodde aldrig att hon skulle behöva träffa honom igen. Marco Ferranti, mannen hon lämnade vid.

Jämför priser på Åtrå het som eld (E-bok, 2017), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Åtrå het som eld (E-bok).

Köp Åtrå het som eld. Sierra Rocci trodde aldrig att hon skulle behöva träffa honom igen. Marco Ferranti, mannen hon lämnade vid altaret för sju.

Åtrå het som eld Sierra Rocci trodde aldrig att hon skulle behöva träffa honom igen. Marco Ferranti, mannen hon lämnade vid altaret för sju år sedan. I sam Sierra Rocci trodde aldrig att hon skulle behöva träffa honom igen. Marco Ferranti, mannen hon lämnade vid altaret för sju år sedan. I samband med en begravning.