

Kompisen i hissen



Författare: **Minette Lidberg, Jesper Jenemark**

Utgivningsdatum: **2017-03-20**

Antal sidor: **26**

Förlag: **Opal**

ISBN: **9789172998698**

- [Kompisen i hissen.pdf](#) [PDF]
- [Kompisen i hissen.epub](#) [ePUB]

I Franks hus bor inga barn, och det tycker han är tråkigt. En granne hade sitt barnbarn på besök, men det kommer att dröja jättelänge innan hon kommer tillbaka. En kväll hör Frank en barnröst när han ska sova. Nästa dag åker Frank upp och ner i huset med hissen för att hitta barnet han har hört, och till sist kliver Leonardo, som precis har flyttat dit, in i hissen. De hittar på olika saker att göra, och Frank känner sig glad över att Leonardo ska stanna. En bilderbok av debutanterna Minette Lidberg och Jesper Jenemark, boken är bland annat målad med kaffe och te! Jag heter Henrik och är 14 år. Är en ung kille som gillar att runka, som alla andra unga killar. Har en kuk på 15 cm.

Detta hände för några. Läs utdrag ur tusentals böcker helt gratis direkt på din skärm. Vi har de senaste böckerna för både barn och vuxna. Direkt från svenska förlag. Jag, min flickvän och min kompis låg i vår säng efter en kväll ute på krogen. Vi hade inga planer på sex utan låg bara och pratade och försö. Döda farfar dyker upp, ett läskigt barn smyger bakom en lada och en död utomjording.

Här är bilderna som får dig att inte våga släcka lampan ikväll. Sextonåriga Alexa är van vid att klara sig själv.

Fast när hennes mamma volontärarbetar i Afrika och bästa kompisen har flyttat så känner hon sig ensamare. Ålderslekar - Jag heter Tomas och är 46 år.

Jag hade lovat hjälpa en kompis, Leif, 43 en lördag, Han bodde på landet med sin sambo Eva, 39. Det dracks lite öl. Familj/Incest - Erik är en kille på tretton snart fjorton år. Han är som många andra killar i den åldern förutom att han ständigt är kåt och knappt står ut. Välkommen att göra samma resa som Olof Palme hans sista dag den 28 februari 1986. Antingen hemma eller ute på stan med en surfmobil i handen. "Vi kan flytta oss till vardagsrummet",

sa Jonanna och när hon satte sig i divanens norn la Patrik sig med huvudet i hennes knä. Forsiktigt lytte hon hans. Onsdag kväll, solen skriker efter uppmärksamhet runt varenda gathörn, längs det strimmade vattnet vid Strandvägen låter sig båtar fotograferas, turister.